



Reisprogramma Koorreis UK 27 t/m 30 december 2021

**Rochester-St.Alban's-Londen
Waltham Abbey-Folkestone**

27 december:



We vertrekken om 7.30 uur vanaf de parkeerplaats van het Huis van Eemnes richting Calais, waar we via de tunnel de oversteek maken naar Folkestone om daarna door te rijden naar Rochester. Denkt u aan een geldig reisdocument? Gezien Brexit verwachten we een strenge controle...

Onze eerste stop is het charmante Rochester met haar imposante duo van Castle en Cathedral: Hier hebben we eerst wat vrije tijd, waarna repetitie en Choral Evensong. We komen hier op uitnodiging: altijd een goed gegeven en het zingt hier heerlijk onder dit eeuwenoude gewelf. Na de viering rijden we door naar St.Alban's



In St.Alban's wacht ons een heerlijk diner in het pittoreske restaurant naast het Clarion Hotel, waar we de komende nachten zeer comfortabel zullen verblijven. Het Hotel staat recht tegenover de indrukwekkende kathedraal, in het centrum van de stad. Vanuit hier vind je alles wat St.Alban's te bieden heeft: heerlijk dineren, langs de feestelijk verlichte winkeltjes struinen, een bezoek brengen aan de Romeinse opgravingen of wandelen door de Cathedral Gardens.



28 december:

Vandaag reizen we af naar Londen! We geven graag ruim tijd om in Londen te doen wat u zelf graag zou willen: shop till you drop, een museum, St.Paul's Cathedral, een park, riversidewalk? Londen heeft het allemaal. We raden aan om van te voren een keus te maken, want afstanden zijn in deze metropool vaak groter dan gedacht. We zien elkaar in de loop van de middag weer bij London Bridge in Southwark Cathedral: de oudste en volgens velen ook de mooiste van de stad, gelegen naast de bekende Borough Market waar alle smaken van de wereld samen komen. We repeteren en zingen een Choral Evensong in Southwark Cathedral, een ware oase van rust en middeleeuwse schoonheid in alle drukte in het hartje van deze wereldstad. Na afloop rijden we door de verlichte binnenstad terug naar St.Alban's, waar de verdere avond vrij in te vullen is.



29 december:



Na alle drukte van Londen is het vandaag een welkome afwisseling om even in St.Alban's te blijven en te genieten van wat deze oude stad zo mooi maakt. Aan het eind van de morgen reizen we naar het dorp Waltham Abbey, genoemd naar de prachtige Abdijkerk die er nog altijd het trotse middelpunt is en waar we vandaag een lunchtime recital verzorgen. Na ons concert is er nog wat tijd om dit bijzondere stuk historie beter te bekijken, waarna we terug naar St.Alban's rijden om daar onze finale Evensong te zingen!



Choral Evensong dus in St.Alban's Cathedral, de afgelopen avonden ons vaste uitzicht vanuit het Hotel, gelegen in prachtige tuinen. Deze enorme kathedraal, genoemd naar een lokale heilige wiens schrijn achter het altaar staat, heeft het langste schip van Engeland. Het is ook een van de oudste kerken van het land en de sfeer is er bijzonder sereen en ondanks de afmetingen is het toch heel intiem zingen in het koorgedeelte.

Na de Evensong is deze laatste avond vrij in te vullen in het inmiddels vertrouwde St.Alban's.



30 december:

Na het ontbijt vertrekken we vanuit het hotel naar Folkestone, de bus gevuld met alle bagage en uw persoonlijke onkosten voldaan aan de balie. Omdat we deze dag niet volledig in het teken van de terugreis willen laten staan, is het een goede gewoonte om onderweg nog eenmaal te zingen! Wederom op uitnodiging, zullen we daarom ons koor laten klinken in de charmante dorpskerk van Folkestone, gelegen in the Old Town met haar kronkelige straatjes in the Artist Village. Na het concert is er nog even gelegenheid voor wat laatste engelse versnaperingen en souvenirs, waarna we doorreizen, via de tunnel, naar Nederland. We hopen rond 21 uur aan te komen in Eemnes.



Dit jaar starten we een nieuwe traditie! Bij wijze van afsluiting en reünie van de reis naar Engeland zingt het koor nog een Choral Evensong: En wel op zondag 9 januari 2022 om 17 uur in de Larense Basiliek, thuisbasis van de Gooische Evensongs. Zo kunnen we ons geluid laten horen aan onze achterban, nog even lekker napraten over de reis en natuurlijk: met elkaar zingen!